



Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2018

# Δελτίο Τύπου

## ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

### Η πρόταση της ΟΤΟΕ μπορεί και πρέπει να υιοθετηθεί

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο χώρο των Τραπεζών και οι συζητήσεις των τελευταίων ημερών, έφεραν στην επιφάνεια υπαρκτά σοβαρά προβλήματα, που συνθέτουν ένα θολό και ασαφές τοπίο στις Τράπεζες.

Η κυβερνητική απουσία από τα τεκταινόμενα στον τραπεζικό κλάδο και οι ευθύνες της γιατί οι Τράπεζες δεν λειτουργούν «ως εργαλείο» στήριξης της πραγματικής οικονομίας, «δεν σώζονται» ούτε από τις καθυστερημένες δηλώσεις Υπουργών, ούτε από «ιδέες λύσεων» που τώρα ανακαλύπτουν.

Η ΟΤΟΕ έγκαιρα εδώ και τρία χρόνια έχει επισημάνει τη βραδυφλεγή βόμβα των κόκκινων δανείων που υπάρχουν σε όλες τις Τράπεζες, και έχει προτείνει λύσεις τεκμηριωμένες και αποτελεσματικές που σήμερα, όπως φαίνεται, κάποιοι κυβερνητικοί κύκλοι δειλά δειλά αρχίζουν να φελλίζουν.

Το κεντρικό πρόβλημα όλων των Τραπεζών είναι τα κόκκινα δάνεια και πρέπει να αντιμετωπισθεί ριζικά, αποφασιστικά και στο σύνολό του, με ενιαίο και ξεκάθαρο τρόπο από όλες τις Τράπεζες.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων των Τραπεζών, πρέπει να είναι υπόθεση ενός και μόνο πιστωτικού φορέα, που θα είναι σε θέση να δώσει λύσεις αξιόπιστες και αποτελεσματικές όχι μόνο με οικονομικά, αλλά και με κοινωνικά κριτήρια ευαισθησίας για τις ανάγκες των νοικοκυριών με πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα η ΟΤΟΕ από το 2015 είχε έγκαιρα καταθέσει μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την επίλυση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των Τραπεζών (στεγαστικών και επιχειρηματικών), με κύριο στόχο την ομαλή κοινωνικά και οικονομικά διευθέτηση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος.

Με αφορμή τις πρόσφατες αναταράξεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, η ΟΤΟΕ επαναφέρει την πρότασή της (που γνωρίζουν από το 2015 στην Κυβέρνηση και όλοι οι πολιτικοί και οικονομικοί φορείς), η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Διατραπεζικού Φορέα μη Εξυπηρετούμενων Επιχειρηματικών και Στεγαστικών Δανείων, με τη συμμετοχή όλων των Τραπεζών, του ΤΧΣ και ιδιωτικών κεφαλαίων, που θα δίνει λύσεις με αρχές και κανόνες κοινωνικής ευαισθησίας.

Έτσι μόνο οι Τράπεζες απαλλαγμένες από το βραχνά των κόκκινων δανείων θα μπορέσουν «να αναπνεύσουν», να γίνουν πραγματικά αξιόπιστες, να στηρίξουν αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία και να δώσουν έτσι το μήνυμα της οικονομικής ανάκαμψης και της προοπτικής, που πέρα από τα μεγάλα λόγια έχει πραγματική ανάγκη άμεσα η χώρα μας.

Η πρόταση της ΟΤΟΕ είναι σαφής και ολοκληρωμένη και αν εκείνοι που έχουν τις ευθύνες (πολιτικές και οικονομικές) του ελέγχου των Τραπεζών επιθυμούν, πρέπει να την ανασύρουν από τα συρτάρια τους και να την αξιοποιήσουν.

Πρέπει, όμως, και οι Διοικήσεις των Τραπεζών να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες που αφορούν στην στρατηγική της συμβολής τους στην ανάπτυξη, στον τρόπο διαχείρισης τριών ανακεφαλαιωμένων αλλά και στον τρόπο αντιμετώπισης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και να σταματήσουν τις άμεσες και έμμεσες απειλές προς τους εργαζόμενους, με στόχο την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσα από ακόμα μεγαλύτερη μείωση των θέσεων εργασίας, που έχει καταντήσει μόνιμη επωδός.

Όλα τα άλλα που αφορούν μεταφορά πολιτικών ή άλλων ευθυνών, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα ούτε για τις Τράπεζες ούτε για την Οικονομία.

Αντίθετα, θέτουν σε μεγαλύτερους κινδύνους την οικονομία της χώρας αφού στην πράξη είτε αδιαφορώντας είτε επειδή πραγματικά οι υπεύθυνοι δεν ξέρουν, ναρκοθετούν το βασικό της εργαλείο που είναι οι Τράπεζες.

