

ΟΤΟΕ

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Ο κύκλος της συνδικαλιστικής μου διαδρομής και παρουσίας κλείνει. Θέλω να σας ανακοινώσω την αποχώρησή μου, από τη θέση του Προέδρου της ΟΤΟΕ μετά από δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια και μετά από έναν μακρύ εργασιακό και συνδικαλιστικό βίο.

Οι στιγμές αυτές είναι για μένα στιγμές συγκίνησης αλλά και χαράς και ικανοποίησης. Είναι στιγμές που φέρνουν στη μνήμη μου αναμνήσεις που συνδέονται με τα πρόσωπα, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις μας. Παραλάβαμε τη σκυτάλη από τους παλαιότερους και με τις προσπάθειες όλων μας καταφέραμε να κρατήσουμε ψηλά, αξιόμαχο και δυνατό το συνδικαλιστικό κίνημα των τραπεζοϋπαλλήλων.

Ένα συνδικαλιστικό κίνημα που έχει γράψει τη δική του ιδιαίτερη ιστορία στο συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας μας και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να το κάνει και τα επόμενα χρόνια, αντιμετωπίζοντας με μια γενιά άξιων συναδέλφων που θα συνεχίσουν την πορεία του κλάδου μας, τις προκλήσεις μιας εποχής που εξελίσσεται δυναμικά και απαιτεί νέους όρους και τρόπους συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και δράσης.

Δεν θα αποφύγω να πω ότι στην συνδικαλιστική μου διαδρομή των πολλών χρόνων, υπήρξαν λάθη και παραλήψεις, γιατί δεν επιτρέπω στον εαυτό μου, λόγω αρχών και πεποιθήσεων, ούτε την εγωιστική έπαρση του αλάθητου ούτε την αλαζονεία.

Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, αυτές τις στιγμές του προσωπικού μου απολογισμού, ότι η διαδρομή μου, μαζί με τα λάθη μου, ήταν μια διαδρομή συνειδητής επιλογής στην υπηρεσία των εργαζομένων στις Τράπεζες, διαρκούς

προσπάθειας, συνέπειας, ευθύνης και συνεργασίας με όλους για την υπεράσπιση και την διεύρυνση των κατακτήσεων του κλάδου μας και ιδιαίτερα της απασχόλησης στην πιο δύσκολη συγκυρία των τελευταίων χρόνων.

Αν τα κατάφερα ή όχι θα το κρίνουν οι εργαζόμενοι και η ιστορία του κλάδου.

Σε κάθε περίπτωση, αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί είχα την μεγάλη τιμή να υπηρετήσω την ΟΤΟΕ από τη θέση του Προέδρου όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας να ανταποκριθώ με όλες μου τις δυνάμεις στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου τραπεζοϋπαλλήλων.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κάθε συνάδελφο προσωπικά, εκείνους που συνεργάστηκα σε συνδικαλιστικό επίπεδο, εκείνους που συγκρούστηκα πολιτικά και συνδικαλιστικά και τέλος, εκείνους τους αγαπημένους φίλους που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνδεθώ μαζί τους.

Δεν θέλω να πω περισσότερα, όχι γιατί η συγκίνηση αυτής της στιγμής δεν μου το επιτρέπει, αλλά γιατί θεωρώ ότι το πλήρωμα του χρόνου είναι για όλους μας η αδυσώπητη πραγματικότητα της ζωής, την οποία αποδέχομαι με χαρά και ευγνωμοσύνη αλλά και με μια ειλικρινή συγνώμη σε όσους ενδεχόμενα στεναχώρησα.

Εύχομαι σε όλους εσάς τους συναδέλφους μου σε όλες τις Τράπεζες, τους εκλεγμένους στην ΟΤΟΕ, τους εκλεγμένους σε όλους τους Συλλόγους του κλάδου μας, τους συνεργάτες μου στην ΟΤΟΕ και τους φίλους που γνώρισα σε όλο τον εργασιακό μου βίο, ότι καλύτερο για την ζωή σας και τις οικογένειές σας με την διαβεβαίωση ότι δεν θα σας ξεχάσω ποτέ.

Σας αποχαιρετώ,

Με αγάπη,

Σταύρος Κούκος